

הרבי דוד מישלוב

"במקהילות ברכו אלוקים" על תפילה אישית ומפוארת הציבור

הזדהות עם מילוט התפילה

לכל בני האדם הרבה מאד צרכים, רצונות, מחשבות ורגשות בסיסיים משותפים. לפיכך, בכוחם של בני אדם, שהם רגשים לחויבם הפנימיים והם בעלי שפה עשירה, להביע את צרכיהם, את רצונותיהם, את רגשותיהם ואת מחשבותיהם במיללים אחרים יכולים להזדהות איתן. הקורה את המילים של מהמב מוכשר כזה יכול למצוא בהן ביטוי - וגם לשאוב מהן השראה - לצרכים, לרצונות, לרגשות ולמחשבות של עצמו. תפעה זו מוכרת ומפורשת בשירה ובספרות, גם בתפילה. על בסיס זה נכתבו שירי תפילה ופיוטים לאורץ כל הדורות, כולל בדורנו.

רבים רואים בנוסח הקבוע של התפילה אמצעי לביטוי צרכים, רגשות, מחשבות ורצונות אישיים או אינטימיים של האדם כפרט, ולגיריו ורגשות, מחשבות ורצונות מסוימים, בעמדתו לפני אלוקינו ואלוקי אבותינו. אם נסח התפילה הוא בלשון רבים, אין זה אלא כדי להרגיל את הפרט לראות את עצמו כחלק מכלל ישראל ולהזדהות עמו צרכי כל ישראל, גורלו וייעדו, ולהפניהם את אמונהו. אכן, התפילה נקראית גם "שיחחה", כמו בפסוק "תפילה לעני כי יעטוף, ולפני ה' ישפוך שיחחו" (תהלים ק"ב, א). פירוש המילה "שיחחה" הוא אמרה אינטימית, אישית, פרטית ועומקה, הנאמרת בשקט או בטונים נטוכים והאמורה להישמע רק באוזר הקרוב לאדם האמור אותה¹.

1. ניתן כי משמעות המילה "שיחחה" קשורה לשון "שוחח" = להיות נמשך, כמו בפעלים "לשוחח" ו"להשתוחחות", וכן בשמות "שוחחה" = חפירה נמוכה, "שיחח" = צמח נמשך, ואףilo "סיחח" = סוס צער, נמשך קומה. מכאן לשולש משמעויות נבדלות של "שיחחה" במשמעות חז"ל שנויים: א) תקשורת מילולית בין ידידים (המשמעות המקובלת בימינו), ב) תפילה (ויזיא יצחק לשוחה בשדה) - ואין שיחה אלא תפילה (טכחותכו, ע"ב), ג) דיברים בין איש ואשה השיכים לחויבם האינטימיים, ליחסו אישות (ראה, לדוגמה, עירובין גג, ע"ב; חגיגה ה, ע"ב; משנה אבות א, ה - בהתאם למפריטת "אל תרבה שיחה עם האשה - באשתו נודה אמרו"; שם ו, ח).

הנוסח הקבוע של התפילה משמש גם ככלי ביטוי אישי מדרגה ראשונה, אף שלפעמים הוא אין עולה בקנה אחד עם רגש, רצון ומחשבה אישיים, יהודים וספונטניים. בדרך כלל, ניתן למש את האפשרות למצוא ביטוי לרשותם אישיים באמצעות נוסח קבוע, שנכתב על ידי אחר, רק אחרי לימוד והפנמה שאפשרו לאדם להזדהות עם המילים של הנוסח הקבוע, ולא_mx אונן ליבנו.

קשה לתלות את ערך התפילה הקבועה בהד שהמילים מעוררות לב הפרט בלבד. הרי במרוצת מאות שנות ההיסטוריה של הנוסח הקבוע של התפילה, מאות אלפי מתפללים לא הבינו את כל המילים שאמרו. גם רבים מאלה שהבינו וsemblerims היום את המילים, לא ירדו לעומק משמעותיהם, ולא חשים במילואן את האסוציאציות האמונהיות, הרשות ומחשבותיהם של כל המילים בשעת התפילה. ובכל זאת אמרות התפילה היא שימושית. לפיכך נראה כי מתן ביטוי אישי לרשות הפרט הוא רק אחת ממטרות הנוסח הקבוע של התפילה - לכל היוטר, ואולי אף לא מטרתו העיקרית.

תפילת הפרט ותפילה קבועה - שני דברים שונים הם

יש להעיר שמדובר לא היה הנוסח הקבוע אמור להחליף את הביטוי הספונטני של רשותם אישיים הבוקעים מלבד אדם כפרט, במילים האישיות שלו, בכל עת ובכל מקום שירצה. לדעת הרמב"ם התורה חייבה כל איש ואשה: א) להביע את צרכיהם, רצונותיהם, רשותיהם ומחשבותיהם בתפילה ובתחינה לה' פעמיים ביום, ב) שתפילה זו תהא מכוונת אל מקום המקדש, ג) שביטוי זה יכול, לפחות, שביה לה, בקשת הצרכים מה' והודיה לה' (הלבות תפילה ונשיאות כפיהם הסדר: שביה לה, בקשת הצרכים מה' והודיה לה' (הלבות תפילה ונשיאות כפיהם אי, א-ג). לא הנוסח קבוע ("משנה התפילה", בלשון הרמב"ם שם), לא מספר התפילות, ולא זמני התפילה מקורם מן התורה. לדעת הרמב"ם לא דרשת התורה מהאדם אפילו להתפלל באופן קבוע כל יום, אלא בעת צרה בלבד; כל עניין התפילה קבועה הוא מדרבנן (מתוך השגות ל"ספר המצוות").

ברור, אפוא, לשתי הדעות, כי אדם קיים את מצות התפילה מהتورה ורק כאשר אמר לה' את מה שבלבו, בין אם אמר זאת במילים שלו ובין אם אמר זאת באמצעות המילים של הנוסח קבוע של התפילה. אך אם אדם לא נתן ביטוי לרשותיו ומחשבותיו האישיים באמרות הנוסח הקבוע של התפילה, לא קיים את מצות התורה להתפלל (רמב"ם לפי שיטתו - פעמיים, ולרמב"ם לפי שיטתו - בעת צרה), ועליו לומר תפילה אחרת, בכוננה. עם זאת,שוב, אמרת הנוסח קבוע של התפילה היא בעל ערך רב מאוד. מהו ערך זה? נציג הסבר.

תפילה בנוסח קבוע - שירות המקהלה של כלל ישראל

עם ישראל הוא המקהלה הגדולה ביותר בעולם. המקהלה שרה שיר תפילה לה. הנוסח הקבוע של התפילה הוא המילוי של השיר. הבמה שעומדת עליה עם ישראל - המקהלה, היא כל כדור הארץ. המקהלה שרה את השיר נר-זמנית בשלושה קולות: שחורת, מנחה וערבית, כאשר כל קול עולה מאזור אחר על הבמה. הביצוע של המקהלה הוא תמיד: בכל שעת היום יש משתפלים את כל אחת מהתפילות, והשיר עולה מכדור הארץ השמיימה. כל חברי המקהלה שריט את כל הקולות במהלך היום, בקבוצות, בסביב שעומד ביניהם בגלים, כולל מנוחה קצרה של שני אחים מהיממה.

ניתן לתאר את פni כדור הארץ כמחולקים לארבע רצועות לפי קווי אורך, כאשר כל רצועה פרישה מאזור הקוטב הצפוני ועד לאזור הקוטב הדרומי. הצד החשוך של כדור הארץ הוא רצועה רחבה, המכסה את כמעט חצי הכדור; היא הרצועה שרים בה חברי המקהלה - שעה שהם נמצאים בה - תפילת ערבית. הרצועה שבה השימוש עולטה ומאירה, אך טרם הגיעו למרכו השמיים (חצי היום), מכסاه כרביע מרוחב כדור הארץ, והיא הרצועה לחבריו המקהלה - כאשר הם נמצאים בה - שרים שחורת. מזרח רצועה זו קיימת רצועה צרעה של שני אחוזים מרוחב כדור הארץ בכל קו גובה, רצועה שבת טרם חלפה חצי שעיה מאז ערבו המשמש את נקודת חצי היום. זאת היא רצועת המנוחה, שהסתטים בה כבר זמן שחורת אך טרם הגיעו שעת מנחה. רוחבה של הרצועה הרכעית והאחרונה הוא קצר פחות מרבע כדור הארץ, וחברי המקהלה שרים לה' תפילת מנחה כאשר הם נמצאים בה. מערכת הרצועות נעה על פני כדור הארץ ועושה סיוב אחד ביוםמה.

כל חבר מקהלה נמצא בכל אחת מהרציאות במהלך היום. שעה שיר כל חבר במקהלה את תפילתו, אף חבר מקהלה אחרים שרים את אותה התפילה יחד איתנו ברצועה שנמצאים בה כולם. כמובן, בתוך כל רצועה יהיו אנשים הקורבים יותר לקצה המזרחי או לקצה המערבי, ורוב הקולות יישמעו בזנים מסוימים בתוך כל רצועה - הכל בהתאם לקביעות ההלכה והמנהג בנושא שעotta התפילה. גל גדול של שירה בקצב השמיימה מכדור הארץ, תוך שהוא מסתובב סביב צירו.

המפתחות להצלחת המקהלה - הכהנה וכוונה

על תפילה כזו את יש לקרוא את הפסוק "במקהלות ברכו אלוקים, ה' מ מקור ישראל" (תהלים ס"ח, כז, וראה ברכות מט ע"ב - נ, ע"א, כתובות ז, ע"ב וירושלמי ברכות פ"ז, ה"ג). כמו בכל שירות מקהלה, הביצוע טוב יותר כאשר חמי המקהלה "מכניסים את הנשמה" למלילים של השיר, אף על פי שנכתבו, בדרך כלל, על ידי אחד מהזמרים; האחריות לכך, כמובן, מוטלת על כל חמי במקהלה. כדי שיוכלו "להכניס" את הנשמה לשיר, על חברי המקהלה ללימוד את המילים ואת הלחן, להיעזר בכך, הן בעידוד החדי של כל הזמרים והן בכוחות הנפש המיוחדים של כל זמר. המקהלוות והלהקות, הזמרות והזמרים המוצלחים ביותר עובדים קשה מאוד, מתכוונים ועורכים חזותם לפני כל ביצוע. לתפקיד סולן ("שליח הציבור") יבחר מי ש"מכניס" את הנשמה לשיר בצורה הטובה ביותר, דהיינו, בצורה האמיתית ביותר (��רוב הי לכל קוראי, לכל אשר יקרהו באמת"). הזמרים, הלהקות והמקהלוות הטובים שרים את אותן המילים שוב ושוב, במופעים רבים, ולפעמים גם משך שנים רבות. הצלחתם היא פועל יוצא של יכולתם "להכניס את הנשמה" למילים בצורה האמיתית והמשמעות ביותר.

כל שאמרנו על מקהלוות, להקות וזמרים הוא נכון גם לגבי אמרית תפילה בנוסח הקבע שקבעו חכמי ישראל.

אולי הרעיון המצוי, שמטרת הנוסח הקבוע של התפילה היא רק כדי לתת ביטוי לרחשי הלב האישיים והספונטניים של כל פרט, נובע מתייארו של הרמב"ם את יצירת הנוסח הקבע (שם שם, ד). אחרי חורבן בית ראשון יהודים גלו לארצות שונות, ושפטם, כללם, בלילה של עברית ושל שפות מקומיות (תופעה מוכרת ונפוצה עד היום הזה). לכן, מי שהתפלל לא יוכל היה להביע את עצמו - לבקש צרכיו ולהללו להי - אלא בבליל של שפות. לכן, "עזר ואבית דינו תקינו להם שמונה עשרה ברכות על הסדר, כדי שייהיו ערוכות בפי הכל ולימדו אותן, ותהיה תפילת אלו העלגים תפילה שלימה כתפילת בעלי הלשון הצחה". מדברי הרמב"ם האלה ניתן להתרשם כאילו נוסח התפילה הקבוע בא רק כדי להעצים את הביטוי האישי של כל פרט בתפילתו. אולם אילו כך היה, לא היה הרמב"ם צריך לדגש כי מטרת הנוסח הקבוע היא כדי שתפילת "העלגים" "יהיה שלמה" כתפילת "בעלי הלשון הצחה" - הרוי בשබיל מה דרישה אחדות הלשון?焉哉, ועל יסוד ההסברים שהובאו לעיל, יש לומר כי בנוסח העצמת תפילת הפרט - ואולי אף יותר מאשר למתירה זו - שאפו מנסחים הנוסח הקבוע להפוך את כל עם ישראל למקהלה כלל-עולמית אחת, השורה ביחד תפילה לה.

יהי רצון מפניי כי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, וישבו הכהנים לעבדתם והלוויים לשורים ולזמרים בראש מקהלה כלל ישראל, ויתקיים "כ" ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים".